

Informatie
bulletin
van en voor de

GRUNERIEBUURT

Bulletin per mail/website:

Bewoners van een aantal adressen hebben in de enquête aangegeven het bulletin digitaal te willen ontvangen; op die manier is er minder inkt en papier nodig en sparen we dus het milieu.

Behalve het Bulletin kent onze buurt een buurtmail: voor actuele informatie, maar zeker ook voor vraag en aanbod binnen de buurt. Wanneer U nog geen buurtmail ontvangt, stuurt U dan even een mailtje naar: info@gruneriebuurt.nl, en het komt voor elkaar.

Tenslotte staat ook veel (actuele) informatie op onze website: www.Gruneriebuurt.nl.

Uit de buurt

(met bijdragen van onze contactpersonen)

- In de **van Wassenaerlaan**: Op nummer 38 staat een vlikobak voor de deur, er wordt druk verbouwd in de woning.....! Hopelijk horen we binnenkort meer over de nieuwe bewoners.



Koffieochtend zondag 11 juni

bij Renee Wap en Gijs Overbeek,

van 10.00 uur tot 12.00 uur,

op de **van Cuijklaan 10**.

Boeken/DVD's kunnen dan geruild worden.

Een volgende ochtend wordt georganiseerd door Margreet Gill; een datum volgt nog.

Fietstocht op donderdag 25 mei: Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag valt dit jaar op donderdag 25 mei en wij nodigen de fietsliefhebbers in de Gruneriebuurt graag uit voor een mooie fietstocht van ca 40 kilometer in de directe omgeving van Oegstgeest

Iedereen is welkom, met een gewone fiets, elektrische fiets, racefiets of mountainbike:

wel wordt het een recreatieve fietstocht en geen wedstrijd!

Een goede manier om elkaar tijdens het fietsen genietend van de omgeving wat beter te leren kennen.



Om 10 uur verzamelen we op de Van Cuycklaan 10.

Wij zorgen voor de koffie en routeinformatie: de route voert via Voorschoten door het Landgoed de Horsten en een stukje Landgoederenroute naar het duingebied van Hollands Duin; via Wassenaar en het Valkenburgse meer rijden we weer terug.

Onderweg houden we bij boerderij Meijndel een stop voor een kop koffie en een broodje (**op eigen kosten**).

We gaan ervan uit dat iedereen deugdelijk materiaal meeneemt maar voor onverhoopte pech onderweg is er een 'panne'-service geregeld.



In verband met de veiligheid stellen we voor in kleine groepjes van 5/6 personen te fietsen; voor de organisatie is het daarom handig om vooraf te weten hoeveel mensen er ongeveer meegaan:

Graag uiterlijk maandag 22 mei aanmelden bij Gijs Overbeek

(**email: gjjo@hetnet.nl of 06-51013223**).

Ook drukken we alle deelnemers op het hart om de verkeersregels goed in acht te nemen; de route loopt weliswaar zoveel mogelijk via fietspaden en rustige wegen maar deelname blijft voor eigen risico. We verwachten rond 15.00 uur terug te zijn in Oegstgeest waar iedereen op de Van Cuycklaan10 nog welkom is voor een afsluitend drankje.

We hopen op een goede opkomst en duimen voor goed fietsweer.

Gijs Overbeek & Renee Wap.

Buitenspeeldag woensdag 14 juni.



Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden. Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen.

Het plan is dit jaar in ieder geval het kruispunt Grunerielaan/van Cuycklaan verkeersvrij te maken. En te zorgen voor eenvoudig speelmateriaal.

En om 4 uur staat er een enorme stapel pannenkoeken (en servetten en poedersuiker) klaar. Dan wordt het zeker feest.

Ouders, oppas(opa's en oma's), wil je helpen met organiseren: met eenvoudige middelen wordt het een nog groter feest.

meld je bij Dirk Jan de Ruijter, 06-53634984.

van Cuycklaan 5, Dirkjan@ruijtenheer.nl.

Informatie over activiteiten is ook beschikbaar via: www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.

Paaseieren zoeken.

Het was een vrolijk gebeuren op Paasochtend 14 april.

De fotocollage hieronder geeft een goed beeld:



Banknummer voor buurtbijdragen:

Een bijdrage in de buurtkas kunt U overmaken op rekening **NL61 INGB 0003 1130 10** ten name van J. de Leijer te Oegstgeest. Vermeld a.u.b. de aanduiding "buurtbijdrage + uw adres".



Interview: Karel Gill en Margreet Goede, Grunerielaan 53.

Na een stevige verbouwing en nogal wat problemen met het riool kunnen ze eindelijk genieten van hun mooie ruime nieuwe huis en hun zonnige tuin. Karel en Margreet zijn voor sommige buurtgenoten geen nieuwe gezichten, ze hebben al eerder in de Dorpsstraat gewoond, Margreet nam toen deel aan de kinderoppasclub van de Gruneriebuurt. Ze vonden het een fijne buurt om te wonen, vandaar dat ze zijn terug gekomen.

Karel is geboren in Zwammerdam bij Bodegraven, waar zijn vader toen huisarts was, en ging aan de Universiteit van Amsterdam economie studeren. Tijdens zijn studie – jaren '70 – hield hij zich o.a. bezig met toneel en speelde bij het Amsterdamse toneelgezelschap Handke-Weiss dat maatschappij-kritische stukken bracht, zoals Büchners Tod van Gastón Salvatore, De Chinese Muur van Max Frisch, Von morgens bis mitternachts van Georg Kaiser.

Door een studiereis maakte hij kennis met IJsland. Dat was in de tijd van de zogenaamde kabeljauwoorlogen, toen de belangrijkste inkomstenbron van het eiland nog de visserij was en IJsland zich verzette tegen de steeds grotere concurrentie van Britse vissers. Karel vond IJsland prachtig en nam zich voor ooit nog eens terug te gaan.

Na zijn studie ging hij werken bij CRM (Ministerie van Cultuur, Recreatie & Maatschappelijk werk) en vanaf 2001 bij BMC (Bestuur en Management Consultants). Als interim consultant op het gebied van rijksdiensten, gemeenten en waterschappen reed hij elf jaar lang met zijn auto kriskras door het land.

Nu zit hij weer lekker op één plek, bij het Ministerie van Defensie in Den Haag, maar helaas gaat die plek verhuizen naar Utrecht.

Maar, ook nu is het leven niet alleen werken: Karel houdt ook van lezen, wandelen, varen op de Kaag, tennissen.

Margreet is geboren in Landsmeer, in het groene gebied tussen Purmerend en Amsterdam. Toen ze Karel ontmoette werkte ze als doktersassistente bij de huisarts van Landsmeer. Karel studeerde toen nog. Na een paar jaar samenwonen zijn ze in Broek in Waterland getrouwd en toen Karel in Den Haag een baan vond, kwamen ze in Oegstgeest wonen, in de Dorpsstraat. Ze hadden toen al een zoon, de twee andere jongens zijn hier geboren. Tijdens de schooltijd van de kinderen deed ze veel vrijwilligerswerk op school en daarbuiten. Zo begeleidde ze mensen met een beperking bij het zelfstandig wonen en was ze actief in de peuteropvang in het asielzoekerscentrum in Leiderdorp, dat toen – 2000 – nog een tentenkamp was aan de Zijldijk; er waren toen veel mensen uit het voormalige Joegoslavië maar ook uit heel veel andere landen. Samen met een collega-vrijwilligster deed ze drie ochtenden in de week spelletjes met de peuters.



Toen de jongens groter werden, verhuisden ze naar de Nassaulaan en ging Margreet na een opleiding activiteitenbegeleiding werken bij de Philadelphia stichting, waar ze mensen met een verstandelijke beperking begeleidde bij het boetseren, schilderen, zijden sjaals verven en dergelijke, mooi maar niet altijd even makkelijk werk. Later werd ze activiteitenbegeleider bij Libertas. In die tijd bood Libertas dagbesteding aan oudere mensen met een indicatie die nog wel thuis woonden.

Ze werden een of meer malen per week met een busje opgehaald voor de dagbesteding, bijvoorbeeld creatieve bezigheden met Margreet, en na het eten werden ze weer naar huis gebracht. Dat is inmiddels allemaal veranderd: hoewel mensen geacht worden steeds langer thuis te blijven is de dagbesteding voor mensen van buitenaf wegbezuinigd. Nu geeft Margreet nog één maal per week schilderles aan een groepje oudere dames. Dat ze zelf ook verdienstelijk schildert blijkt uit een aantal aantrekkelijke voorbeelden in de kamer.

Een heel bijzondere herinnering heeft ze aan vrijwilligerswerk dat ze in Kenia heeft gedaan. Op uitnodiging van een vriendin ging ze als assistente mee met een groep tandartsen, die daar jaarlijks heen gaan om op verschillende scholen de gebitten van de kinderen te behandelen; de lokale volwassen bevolking is dan ook welkom. Het was wel een cultuurschok, het leven daar met zijn verbazende sociale verhoudingen, zo totaal anders dan we hier gewend zijn - dit was een zeldzaam mooie en leerzame ervaring.

Hun vakanties brengen ze bij voorkeur door in Europa, met name Griekenland en dan vooral Kreta.

Naar aanleiding van Karels studiereis zijn ze een paar jaar geleden samen naar IJsland geweest. Margreet was net zo onder de indruk van de prachtige ongerepte natuur met zijn schitterende kleuren, gletsjers, vulkanen en geisers als Karel toen hij daar de eerste keer kwam. Sindsdien is er wel het een en ander veranderd, zo was nu in Reykjavík in de grootste winkelstraat vloerverwarming aangelegd - net zoals Karel en Margreet nu ook in hun nieuwe huis hebben gedaan...

27 april 2017 Marleen Audretsch

Voor in Uw agenda:

Zomerborrel/Buurtbarbecue:

zaterdag 25 augustus.



Filmavond: gepland zaterdag 16 september.



Interview:

Bas Mouter en Odine Weibel, Van Wassenaerlaan 31

Nòg een paar 'oude bekenden' van de buurt: Odine woonde in de Willibrordlaan, waar haar ouders nog steeds wonen. Bas voetbalde met Toon, de zoon van Peter van de Wetering en zat in de klas bij de zoon van Margreet Goede (zie het andere interview.) Hij komt uit Haaswijk, net achter het Groene Kerkje, waar je op een rustig pleintje lekker kon spelen met allemaal kinderen van dezelfde leeftijd, want Haaswijk was in de jaren '80 een nieuwe wijk.



Ruim 5 jaar geleden hebben Odine en Bas elkaar in Leiden leren kennen. Ze waren in de week voor kerst met verschillende vriendenclubjes naar het Glazen Huis in Leiden gegaan, dat stond toen op de Beestenmarkt. Bas kende Odines broer al wel, maar wist niet dat die zo een leuke zus had, daar kwam hij nu pas achter. Later ontdekten ze dat ze samen bij dezelfde juf in dezelfde kleuterklas hadden gezeten, op de Kring, Jenaplanschool. Bas was een oudste kleuter en Odine een kleintje. Later is de school in tweeën gesplitst en kwamen ze op verschillende lokaties te zitten, Odine op de Willibrord, Bas op de Rembrandt.

Odines tweelingzus woonde 5 jaar geleden in Argentinië, die zijn ze samen gaan bezoeken. In Argentinië gingen ze met nachtbussen overal heen, dat is in Zuid-Amerika heel gebruikelijk: om 10:00 's avonds pak je de bus, je kunt uitgestrekt liggen en zo rij je naar je bestemming, waar je uitgerust aankomt. Je hebt geen hotel nodig, eten is aan boord en een drankje voor 't slapen gaan is inbegrepen; 't is heel mooi wakker worden in een bus die door dat prachtige landschap rijdt. Dat samen reizen beviel zo goed dat ze besloten uit te kijken naar een huisje om samen te wonen.

Dat huisje vonden ze in de Dorpsstraat, tegenover de van Cuycklaan, waar ze een heel prettige benedenverdieping huurden. Maar gezien de verhouding rentestanden / huurprijs

besloten ze na 2 jaar toch iets te gaan kopen. Bas had rechten gestudeerd en was na zijn studie hypotheekacceptant geworden, hij was dus goed op de hoogte van hypotheeken. Ze hadden al een paar huizen bekeken toen ze via Facebook van een gemeenschappelijke kennis hoorden dat Jildu en Dennis dit huis te koop aanboden - die hebben nu twee kinderen en zijn naar Haaswijk verhuisd. Dit is een bovenwoning met twee verdiepingen, er is een vaste trap naar boven en met twee dakkapellen is het lekker ruim.

Nu werkt Bas in de financiële dienstverlening, bij een detacheringsbureau dat jonge professionals levert aan banken en verzekeraars en Odine staat voor de klas. Ze werd meteen herkend door de kleintjes van op de hoek: 'juf kom je buiten spelen?' Zij geeft op haar oude basisschool de Kring les aan de bovenbouw, d.w.z. groep 6, 7 en 8, rond 30 kinderen van 10 t/m 12. De groepen zitten bij elkaar, als iemand uit groep 6 een vraag heeft, moet hij daarmee eerst naar een groep 7- of 8-er gaan en pas als dat geen uitkomst biedt mag hij de vraag aan de juf voorleggen. Wie nieuw komt in groep 6 wordt in het begin aan een bovenbouw-mentor gekoppeld maar uiteindelijk moet hij leren zelf op iemand van de bovenbouw af te stappen. Zo raken ze van jongs af aan gewend samen te werken en samen te spelen. Het gaat er om te leren omgaan met alle verschillende ervaringen, positief en negatief, die ze ook later in de samenleving zullen tegenkomen. Ook typisch voor Jenaplan is dat je weekopdrachten krijgt die je zelf moet inplannen. 't Is Bas opgevallen dat hij op de middelbare school meteen al heel makkelijk zijn huiswerk kon plannen.

In 't laatste jaar van haar studie heeft Odine 3 maanden stage gelopen in Azië, Cambodja, dat ging uit van een Nederlandse stichting, Pure!, die in ontwikkelingslanden kwalitatief goede stageplekken en vrijwilligerswerk aanbiedt. Samen met een studiegenote gaf ze les aan kansarme kinderen: Engels, sport en creatieve vorming, maar ook tanden poetsen, dingen die hier heel normaal zijn maar die voor hen iets bijzonders waren. Vooral het Engels was niet eenvoudig maar wel heel grappig: de communicatie was in het Engels terwijl ze dat juist nog moesten leren.

Dit was zo een heel andere wereld, een echte levenservaring te zien hoe de mensen daar leefden in zo een afgelegen dorpje. Van een gezin mocht maar één kind meedoen, ze kregen 's middags te eten, dan mocht dat kind thuis niet ook weer eten. Sommigen moesten wel twee uur lopen om er te komen maar ze stonden om 6 uur 's ochtends al klaar omdat ze het zo fijn vonden er te mogen zijn. Toen Odine en haar collega na drie maanden weg moesten was het stoerste jongetje van de klas het meest bedroefd van allemaal. Gelukkig gaat het project daarna wel gewoon door.

Dit was ruim 5 jaar geleden, de week daarna kwamen Odine en Bas elkaar tegen. Anders was ze zeker weer ergens anders heen gegaan. Met haar ouders had ze veel van Zuid-Amerika gezien, dan zou 't waarschijnlijk Zuidoost-Azië, Indonesië, zijn geworden. Gelukkig houdt Bas ook van reizen, er hangen mooie foto's aan de muur van hun reizen, Portugal, Italië, Argentinië. Deze zomer gaan ze drie weken naar Amerika, New York, San Francisco, en door naar Los Angeles. De tickets zijn geboekt, de rest moet nog worden ingevuld. Maar dichterbij is ook de moeite waard: binnenkort een weekendje naar Gent en regelmatig naar Maastricht waar Odines oma woont - terug moet altijd een stuk riestevlaai mee, 'anders komen we Oegstgeest niet in'.

Doen jullie aan sport?

Ja, voetbal, allebei. Odine bij UDO en Bas bij VVOegstgeest, allebei op de Voscuyl, misschien gaan die fuseren, dan worden ze samen de Vossen. Bas is trainer van jongens onder 19, elke maandag trainen, elke zaterdag wedstrijd. Hij heeft deze jongens ook getraind toen ze 11 en 12 waren, ze zijn nu qua uithoudingsvermogen en snelheid beter dan Bas, ze zijn allemaal superfit. Odine is rond haar zevende begonnen met voetbal, ze ging samen met haar zusje al vroeg met papa mee naar voetbal. Die vaders zaten in een gezellig mannenteam met allemaal dochters, dus die vonden het wel een leuk idee om een meisjesteam te vormen.

De buurtactiviteiten staan nog niet in hun agenda, maar vooral de GrunerieBuren vinden ze een mooi initiatief. Ze hebben al vaker gemerkt dat je iemand met iets heel kleins – al is 't maar een kopje koffie – al kunt helpen, de Jenaplan spirit.

De Gruneriebuur.

Wij kennen in onze buurt **“de Gruneriebuur”**: een groep van buurtgenoten die, wanneer het nodig is, kleine hand- en spandiensten wil verlenen in de buurt. Een hinderlijke tak wegsnoeien, een lamp verwisselen, even boodschappen doen bij ziekte, helpen bij het sjuwen van een zware klus, de afstandsbediening resetten, allemaal klussen waarvoor het niet nodig is om een professional in te huren. En natuurlijk proberen we ook op te letten of er ergens een situatie is waar echt even hulp nodig is: dat willen en kunnen onze Grunerieburen.

Namen en adressen staan op een eerder uitgedeelde boekenlegger en op de website. Weet U geen naam: even een telefoontje naar 06-13038123 en er is een grote kans dat hulp geboden kan worden door een Gruneriebuur.

Initiatieven als de “Gruneriebuur” krijgen ook in een wat breder verband navolging. RadiusWelzijn is in Oegstgeest bijvoorbeeld bezig met het initiatief “BUUF, marktplaats voor ontmoeting en burenhulp”.

In Leiden en Leiderdorp, gebruiken inwoners sinds april 2016 “BUUV” al om elkaar te vinden, samen erop uit te gaan, iemand gezelschap te houden, de hond uit te laten of voor eenvoudige tuinhulp.

Info: <https://leiden-leiderdorp.buuv.nu>.



DE GRUNERIE

DE GRUNERIE is het buurtbulletin voor de Gruneriebuurt. Het bulletin wordt ± 5 maal per jaar huis aan huis verspreid op de volgende adressen:
Kamphuisenlaan, Willibrordlaan, Van Cuycklaan,
Grunerielaan, Utenwaerdelaan, Van Wassenaerlaan,
Dorpsstraat 1 t/m 43 (onevenzijde)
en Rhijngeesterstraatweg 169 t/m 205 (onevenzijde).

Volgende bulletins verschijnen in:

- Juli /Augustus, kopij uiterlijk 3 juli
- November.

Tekst voor een bulletin kunt u inleveren bij de redactie:
Grunerielaan 17, 2343 AK Oegstgeest
of per e-mail: info@gruneriebuurt.nl

Redactie: Peter vd Wetering, ☎ 515 47 53 / 0613038123
René van der Voort, ☎ 568 05 43

Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51 ☎ 515 71 85

IBAN buurtbijdragen: **NL61 INGB 0003 1130 10** tnv Joost de Leijer

Contactpersonen in de buurt.....

- René vdr Voort, **Dorpsstraat 23**, ☎ 568 05 43
- Charlot Devilee, **Grunerielaan 17**, ☎ 515 47 53
- Marleen Audretsch, **Grunerielaan 51**, ☎ 515 71 85
- Elly Weyzig, **Kamphuisenlaan 1**, ☎ 517 08 03
- Madeleine den Hertog, **Utenwaerdelaan 6**, ☎ 517 49 22
- Dirk Jan de Ruijter, **Van Cuycklaan 5**, ☎ 531 66 38
- Christiane Weibel, **Willibrordlaan 2**, ☎ 515 08 00
- Hetty Boter, **Van Wassenaerlaan 28**, ☎ 515 59 54

email: info@gruneriebuurt.nl
website van de buurt:
www.gruneriebuurt.nl

Voorlopig programma van activiteiten in 2017:

(onder voorbehoud van een succesvolle organisatie en voldoende belangstelling)

- Fietstocht op Hemelvaartsdag: donderdag 25 mei.
- Buitenspeeldag: woensdag 14 juni.
- Zomerborrel/Buurtbarbecue zaterdag 25 augustus.
- Filmavond: gepland zaterdag 16 september.
- Sint in de buurt: zaterdag 25 november.

Meedoen?

Nieuwe ideeën?

Meehelpen?

Meld het bij de redactie