

Uitnodiging.



De maand december nadert met rasse schreden, de pompoenen en heksenbezems van Halloween maken plaats voor pepernoten, speculaas, chocoladeletters en marsepein, er worden verlanglijstjes gemaakt, en de kerstversieringen worden vast van zolder gehaald.

Het zijn weken waarin familie, gezellig samenzijn, lekker eten en drinken centraal staan. Maar ook weken van grote drukte, gejaag en gejacht, van veel moeten, moeten, moeten: er moeten cadeautjes worden gekocht, er moet gedicht worden, wie maakt de leukste surprise, we moeten het huis versieren, we moeten tijdig alle boodschappen in huis hebben, anders is alles op, we moeten ten minste een driegangendinertje voor familie en vrienden op tafel zetten, o ja, en we moeten natuurlijk ook nog naar de kapper, naar de kerstviering bij de kinderen op school..... En heel stiekem zijn we vaak blij als december weer voorbij is.

Zou het niet mooi zijn als we wat meer zouden kunnen **ont-moeten**, en wat meer rust en ruimte zouden kunnen creëren voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Tijd en ruimte voor ons zelf, tijd en aandacht voor elkaar, rust om echt te genieten van een lekker glas wijn, een hapje, een goed boek, mooie muziek, of een leuk gesprek.

Heb je/ hebt u geen plannen voor eerste kerstdag? U/je bent van harte welkom!

Op eerste kerstdag, 25 december, houden wij voor onze mede Gruneriebuurtbewoners Open Huis aan de van Cuycklaan 10, tussen 12.00 en 17.00.

Wij nodigen u/je graag uit om een kopje koffie of een glaasje (gluh)wein te komen drinken, met een hapje erbij, anderen te ontmoeten, een praatje te maken (of juist niet). Niets moet, alle leeftijden zijn welkom.

Vind je/u het leuk om aan te sluiten, laat het ons even weten, per mail of telefoon - het zou fijn zijn als wij uiterlijk donderdag 20 december weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen.

renewap@gmail.com / gjj-overbeek@outlook.com

Renée Wap: 06-28024664, Gijs Overbeek: 06-51013223.

Wij kijken ernaar uit!

Hartelijke groet, Gijs en Renée