

Sint Maarten 2020
woensdag 11 november
Vanaf 18.30 uur

Veel kinderen uit de buurt kunnen niet wachten tot ze met een lampionnetje in het duister langs voordeuren kunnen gaan lopen, maar.....

kan dat wel veilig?

We denken dat het kan, als met name de ouders in kleine groepjes meelopen met hun kinderen (niet meer dan 2 volwassenen), en de aanbieders van snoep dat in een bakje, mandje, schaalje voor de voordeur zetten; en het niet persoonlijk aan de kinderen geven. Draag daarbij een mondkapje.

Verder natuurlijk de bekende afspraken: zing leuke Sint Maarten liedjes, loop niet allemaal dezelfde route (overleg even aan de hand van **het bijgevoegde routekaartje**), zodat alle adressen bezoek krijgen en

Voor de buurtgenoten die de kinderen willen aanhoren: Laat een buitenlamp, lampion, kaars of iets dergelijks branden zodat duidelijk is dat er iets te zingen (en te halen) is.

Tenslotte nog eens:

Laten we het veilig houden: Loop vooral niet met grotere groepjes volwassenen mee, dat lijkt misschien gezellig, maar is niet slim!

Zie ook de aanbeveling wat betreft Sint Maarten van de Rijksoverheid: [KLIC HIER !](#)

