



Informatie  
bulletin  
van en voor de

## GRUNERIEBUURT

# Sint in de Gruneriebuurt

31 oktober 2013

Lieve buurtkinderen,

*“Hoor de wind waait door de bomen!?”*. Nou, we hebben het geweten afgelopen week. Wat waaide het hard! Hopelijk is het in november mooi rustig weer als onze Sint met zijn Pieten naar de Gruneriebuurt komt. Want, natuurlijk komt hij en met echte zwarte Pieten! Op **zaterdag 23 november om 14:30 uur** bij het speeltuintje zetten we de muziek aan verwelkomen wij de Sint. En, dit jaar zal Sinterklaas niet alleen jou naar voren roepen om met je te praten (en dus vragen aan je te stellen) maar hij wil ook graag antwoord geven op alles wat jij van de Sint zou willen weten. Want, weet JIJ wie Sint Nicolaas precies is, waarom hij cadeautjes (zomaar) aan ons geeft en waar die rare roe nou voor is? Kortom, je mist echt iets als je er 23 november er niet bij bent. Kom allemaal en je papa en mama mogen ook mee natuurlijk.

Laat je even weten of je komt? Lever dan onderstaand aanmeldstrookje voor **13 november** in bij Moniek Juffermans, Rhijngeesterstraatweg 181.

Tot 23 november!

### Sint

Aanmeldingsstrookje voor Sinterklaasfeest, in te leveren Moniek Juffermans, Rhijngeesterstraatweg 181.

**Inleverdatum: uiterlijk woensdag 13 november a.s.**

Naam:.....  
Voornaam:.....  
Leeftijd:.....  
Telefoon:.....  
Mijn hoogtepunt dit jaar was: .....  
Wat ik altijd al wilde weten van Sint en/of zijn Pieten is: .....

Naam:.....  
Voornaam:.....  
Leeftijd:.....  
Telefoon:.....  
Mijn hoogtepunt dit jaar was: .....  
Wat ik altijd al wilde weten van Sint en/of zijn Pieten is: .....

Naam:.....  
Voornaam:.....  
Leeftijd:.....  
Telefoon:.....  
Mijn hoogtepunt dit jaar was: .....  
Wat ik altijd al wilde weten van Sint en/of zijn Pieten is: .....



## [Help! ....een oproep]

### Sinterklaas in de Gruneriebuurt – Ja natuurlijk!

Het is een jarenlange traditie in de Gruneriebuurt om een Sinterklaasfeest te organiseren voor alle buurtkinderen. En met succes! Afgelopen jaren meldden zich tot wel 70 kinderen zich voor dit evenement. Heel erg leuk natuurlijk, ook voor de organisatoren, maar ook hun kinderen worden groter. En sluiten zich bij het legioen der ongelovigen aan. Daarom is de **Sint commissie op zoek naar ouders van echte 'believers'**. Het kost je de komende weken ca. 8 uur (tot 23 november). Deels voorbereiding: plan + draaiboek te bespreken en daarnaast cadeautjes regelen en op de dag zelf op- en afbouwen. Aansluitend op het Sinterklaasfeest is er een borrel voor de organisatoren! Meld je dus nu aan om deze mooie traditie in stand te houden. Mail Dirk Jan de Ruijter via [annedirk@xs4all.nl](mailto:annedirk@xs4all.nl)

DOEN!

## Maandag 11 november: Sint Maarten Lampionnenoptocht



Op maandagavond 11 november is het ook dit keer weer om **18.30 uur (half zeven dus!!)** verzamelen op het kruispunt **Grunerielaan/ Van Cuycklaan** voor de jaarlijkse lampionnenoptocht. Daarbij horen uiteraard de gebruikelijke liedjes. Een paar liedjes vind je op onze website [www.gruneriebuurt.nl](http://www.gruneriebuurt.nl) en klik dan door naar "Sint Maarten".

We gaan in groepjes door de buurt (de kinderen lopen onder begeleiding van aanwezige ouders) en lopen door de straten waar het bulletin wordt bezorgd. We bellen aan waar op dat moment de **buitenlamp** brandt...

De bewoners van de **Van Wassenaerlaan** kunnen het beste een lichtje voor het raam laten branden om aan te geven dat zij prijs stellen op bezoek van de kinderen!

Voor de goede orde: **dit evenement is ongeorganiseerd!** Er zijn drie looproutes uitgezet die er voor zorgen dat de hele buurt wordt aangedaan. [Kijk hier](http://www.gruneriebuurt.nl/SintMaarten.htm) voor alle info: (<http://www.gruneriebuurt.nl/SintMaarten.htm>) en ... één of meer ouder(s) die **alsnog wat willen organiseren** ...van harte welkom uiteraard!!

## Uit de buurt

(met bijdragen van onze contactpersonen)

- **Koffie-inloop-ochtend.** Donderdag 7 november aanstaande is er weer een buurt koffie-inloop ochtend. Dit keer bij Ariena en Piet van Poppel, Grunerielaan 37. Buurtgenoten zijn welkom vanaf 10.00 uur tot rond 12.00 uur.
- Op vrijdag 13 september werd voor zaterdag 14 september gewaarschuwd voor hevige regenval..... en we zouden dan onze uitgestelde jaarlijkse buurtborrel en straatbarbecue houden. Goede raad was duur; na ampel beraad werd besloten het feest dit jaar niet door te laten gaan. De buurt werd geïnformeerd middels een extra bulletin en de buurtmail. En .... het hoosde inderdaad die zaterdag.... maar tegen zessen werd het droog! Hadden we toch de barbecue moeten houden?
- Zijn er nog steeds buurtbewoners die actueel buurtnieuws niet per mail ontvangen? Laat het even weten via [info@gruneriebuurt.nl](mailto:info@gruneriebuurt.nl) en u wordt in het mailbestand opgenomen.
- De bomenactie voor de Grunerielaan is tot een goed eind gebracht! Binnenkort wordt begonnen met het gereedmaken van de plantvakken. Na een laatste overleg met de gemeente afgelopen week is besloten i.p.v. de Pyrus een mooie Prunus te planten. Voor een uitgebreide toelichting en plaatjes van de boom zie de buurtsite [www.gruneriebuurt.nl](http://www.gruneriebuurt.nl)
- Aan het plaatsen van de bomen in het trottoir is de voorwaarde verbonden dat de stoep begaanbaar moet blijven. Dit houdt in dat het particuliere groen niet ruimte van de stoep in beslag mag nemen dus SNOEIEN waar nodig!! Straatgenoten die hierbij eventueel hulp nodig hebben vragen uiteraard de burens of meldt uw hulpvraag bij [info@gruneriebuurt.nl](mailto:info@gruneriebuurt.nl)
- Op het buurtprogramma voor december staat een winterbarbecue geprogrammeerd. De verdere invulling moet nog gebeuren. Vindt u ook een winterbarbecue een goed idee? Laat het weten, doe suggesties voor de invulling en bied zo mogelijk uw hulp aan bij de voorbereiding hiervan bij [info@gruneriebuurt.nl](mailto:info@gruneriebuurt.nl)



## Buurtinterview

(door Marleen Audretsch)

Dita Roetert Steenbruggen

juli 2013

Het is zomer, de tuindeuren staan wijd open, enthousiaste hond Joop springt meters hoog en biedt van alles aan om mee te spelen, samen wel te verstaan, maar helaas, daarvoor kwam ik niet, ik kwam voor Dita.

Zij werkt bij de trombosedienst in Den Haag en bezoekt mensen bij wie door operaties, ziekte, medicijngebruik of een zwaar dieet kans op trombose bestaat. Zij neemt bij hen bloed af zodat de stollingstijd (INR) kan worden bepaald.

Dita is Groningse, ze komt uit Hoogkerk, 'Suikerdorp' voor insiders vanwege de grote suikerfabriek die er staat. Toen ze 20 was, ging ze op kamers wonen in Groningen om analiste te worden; eigenlijk wilde ze farmacie studeren, maar na een paar blokken bleek dat toch niet de juiste keuze te zijn en ging ze part time werken bij de trombosedienst in Groningen.

Een baan in Leiden bij Centocor, medicijnen maken, bracht haar dicht bij haar opleiding, maar toch bleef de vraag: wil ik dit m'n hele leven doen? Het antwoord kwam in juli 2005: toen kwam haar spaarloon vrij. Ze had zich altijd voorgenomen: *met dat spaarloon ga ik iets bijzonders doen.*

Dat bijzondere werd India. Waarom India? Dat kwam door de mooie verhalen over India die ze tijdens een kunstzinnige opleiding had gehoord. 't Huis werd opgeknapt om te verhuren, hondje Joop ging naar haar ouders en een jaar trekken door India kon beginnen – met de Rough Guide, niet met een reisorganisatie. De reis begon rustig, in Sri Lanka, het prachtige eiland ten zuidoosten van India; vandaar stak ze over naar zuid-India en zo ging het langzaam van stad naar stad, al die mooie plaatsen waar ze over gehoord had. Maar 't werd steeds warmer en dan kruipt je naar 't noorden. Tenslotte kwam ze in Ladakh terecht, in het uiterste noorden van India, tegen Tibet aan, daar kon ze in augustus in de sneeuw staan.

Hoe is 't om daar in je eentje als meisje rond te reizen? Pittig, in 't begin stoorde ik me wel aan de staar-cultuur. Ze komen dicht op je staan, 't is druk, er is armoe, dat voelde als erg opdringerig, maar ze zijn gewoon nieuwsgierig. Dan komt er een man op je af en vraagt je het hemd van het lijf. Als blijkt dat je niet getrouwd bent en geen kinderen hebt, vinden ze je heel erg zielig. Een bus vinden is een kwestie van geduld en steeds vragen, maar was die eenmaal gevonden, dan had ik altijd de indruk dat de buschauffeur een oogje in 't zijl hield. Na een theestop zorgde hij dat ik niet achter bleef.

Waar sliep je, in hotels? In goedkope guest houses uit de Rough Guide, soms kon ik ook gewoon ergens een kamer huren voor 100 roepie (€1,50). Je komt ook overal backpackers tegen, daar trek je dan een tijdje mee op totdat ieder weer zijn eigen weg gaat. Zo heeft ze een tijd samen gereisd met een Vlaams stel, naar het noorden, tot in Ladakh. Als je zo lang alleen reist wil je wel eens wat uitwisselen. Ze had toen nog geen smart phone, dus 's avonds op zoek naar een internetcafé om haar weblog bij te werken voor het thuisfront. Die café'tjes waren vaak nogal obscuur en de verbinding niet erg betrouwbaar.

Na terugkomst besloot ze reisbegeleidster te worden. Met groepjes van 6-18 personen reist ze per bus en trein door India, Nepal en sinds kort ook Buthan. Buthan is een klein Buddhistisch koninkrijk in de Himalaya, weggemoffeld tussen India en China. Er wordt daar maar een beperkt aantal toeristen toegelaten, je betaalt een entreebedrag van ca. 250 US\$ per dag, hotel, gids en chauffeur inbegrepen. De jonge populaire koning is kortgeleden getrouwd. Hij heeft in 't westen gestudeerd maar droeg bij zijn huwelijk de kleurige nationale dracht, die in openbare gebouwen verplicht is.

In India wordt overal de sari gedragen. In 't zuiden zie je de trotse zuid-Indiase vrouw, 't haar in een vlecht, bloemen erin, ze is wat molliger en donkerder dan elders, dan steekt de sari, die hier vaak ook fancier is, wat mooier af. 't Noorden is duidelijk minder welvarend, daar zie je de vrouwen op 't land werken met de sari aan, die zit daar eerder in de weg.

Alleen in Rajasthan, in 't westen, dragen de vrouwen geen sari maar een enkellange rok met een kort topje en een grote doek in heldere kleuren die los over het hoofd en een schouder wordt gevouwen, dat zie je nergens anders.

India is bepaald niet alleen Hindoeïstisch. Ladakh, in het noorden, is voornamelijk Buddhistisch. Je komt daar bv via de Punjab. Daar wonen de Sikhs, aanhangers van het Sikhisme, een monotheïstische religie, ook al geloven de Sikhs net als de Hindoes in reïncarnatie. Zij hebben geen

priesters en religieuze rituelen en bij hen zijn mannen en vrouwen gelijk, Sikh vrouwen zijn niet gesluierd. Een gedoopte Sikh draagt altijd – dus ook boven een westers pak – een tulband omdat hij zijn haar niet mag knippen. De Punjab is vrij rijk, opvallend hoeveel SUV's je daar ziet rond rijden, terwijl het overal elders voornamelijk Suzuki's en Tata's zijn.

Meestal gingen we vandaar verder via Himachal Pradesh, waar de Dalai Lama woont, maar sinds kort gaan we ook door Kashmir. Dat is wel heel mooi. Het is grotendeels Islamitisch, minder kleurrijk dan de rest van India, de mannen dragen lange baarden en de vrouwen lange jassen met capuchon. Dit is een beladen gebied omdat bij de splitsing van India in 1947 de Maharadja van Kashmir heeft gekozen voor aansluiting bij het Hindoeïstische India en niet bij Pakistan, waar de bevolking ook Islamitisch is.

Als de Ganesha op de schoorsteenmantel, het godje met het olifantenhoofd, beschermheilige van reizigers, haar weer veilig heeft thuis gebracht, laat Dita ook haar creatieve inslag weer aan bod komen: ze is bezig met een opleiding tot Aura-soma consulente; dat werkt met flesjes met onderin water en bovenin olie in een ongekende rijkdom aan kleurschakeringen: 'je bent de kleur die je kiest'. Geen wonder dat India haar zo aanspreekt, en dat ze ook nog eens de Zijderoute zou willen doen...

*Oegstgeest, 4 juli 2013*

## Resterend buurtprogramma 2013

*(Alles onder voorbehoud organisatiehulp uit de buurt)*

**Maandag 11 november:** Sint Maarten met de lampionnenoptocht (onorganiseerd!)

**Zaterdag 23 november:** Sint Nicolaas in de buurt

**Zaterdag ... december:** winterbarbecue

**Dinsdag 31 december:** we luiden gezamenlijk het jaar uit op het kruispunt Grunerielaan/Van Cuycklaan

## DE GRUNERIE

**DE GRUNERIE** is het buurtbulletin voor de Gruneriebuurt. Het bulletin wordt ± 5 maal per jaar huis aan huis verspreid op de volgende adressen:

Kamphuisenlaan, Willibrordlaan, Van Cuycklaan, Grunerielaan, Utenwaerdelaan, Van Wassenaerlaan, Dorpsstraat 11/m 41 (onevenzijde) en Rhijngheesterstraatweg 169 t/m 205 (onevenzijde).

Het volgende reguliere nummer verschijnt eind december 2013. Tekst voor dat nummer kunt u tot 27 december inleveren bij de redactie:

Grunerielaan 21, 2343 AK Oegstgeest  
of per e-mail: [info@gruneriebuurt.nl](mailto:info@gruneriebuurt.nl)

Redactie: Ben Verhoeve, ☎ 517 74 15,  
Peter vd Wetering, ☎ 515 47 53

Interviews: Marleen Audretsch, Grunerielaan 51  
IBAN voor buurtbijdragen: NL50 INGB 0004 3603 37 tnv Ben Verhoeve

**Contactpersonen in de buurt.....**

- René vdr Voort, **Dorpsstraat 23**, ☎ 568 05 43
- Charlot Devilee, **Grunerielaan 17**, ☎ 515 47 53
- Marleen Audretsch, **Grunerielaan 51**, ☎ 515 71 85
- Elly Weyzig, **Kamphuisenlaan 1**, ☎ 517 08 03
- Madeleine den Hertog, **Utenwaerdelaan 6**, ☎ 517 49 22
- Lillibeth Buts, **Van Cuycklaan 11**, ☎ 515 64 99
- Christiane Weibel, **Willibrordlaan 2**, ☎ 515 08 00
- Hetty Boter, **Van Wassenaerlaan 28**, ☎ 515 59 54

**Website van de buurt:** [www.gruneriebuurt.nl](http://www.gruneriebuurt.nl)